

**Stichting Herdenking Slachtoffers  
Japanse Zeetransporten  
in Zuidoost-Azië 1942-1945**



***Wilhelmus***

**Wilhelmus van Nassouwe  
ben ik van Duitsen bloed,  
den Vaderland getrouwe  
Blijf ik tot in den doet.  
Een Prinse van Oranje  
ben ik vrij onverveerd,  
den Koning van Hispanje  
Heb ik altijd geëerd.**

**Mijn schild ende betrouwen  
zijt Gij, o God mijn Heer,  
op U zo wil ik bouwen  
verlaat mij nimmer meer.  
Dat ik toch vroom mag blijven  
uw dienaar t'aller stond,  
de tirannie verdrijven  
die mij mijn hert doorwondt**

**WATER WAST HERINNERING NIET WEG**

HERDENKING van de SLACHTOFFERS van de JAPANSE  
ZEETRANSPORTEN in ZUIDOOST-AZIË 1942 – 1945

Zondag 11 september 2022

Het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek”  
Velperweg 147 te Arnhem