

Dankwoord bij Herdenking Slachtoffers Japanse Zeetransporten door de voorzitter SHSJZ, drs. Heiko Roelfsema, op 9 september 2017 in Bronbeek.

Gasten en bestuur

Dames en heren, voor we overgaan tot het defilé wil ik aller eerst mw. Hennis, de heren van de Corput en Verstraaten, en Wouter Muller hartelijk bedanken voor hun komst en hun bijdragen.

Daarnaast wil het personeel van Bronbeek, de vrijwilligers, het Koperensemble “Bereden Wapens” en mijn mede bestuursleden, Lies Harwig, Ruth Veldhuijzen van Zanten, Lillianne van Soest en Eline van de Kolf van harte bedanken voor hun inzet. Zonder jullie hulp was het niet gelukt, dank jullie wel.

Marjet Cochius

Nu lijkt het of ik ons oudste bestuurslid Marjet Cochius vergeet, nee hoor, in tegendeel. Marjet.... afgelopen 1,5 jaar ben je ernstig ziek geweest, en was je de vorige herdenking niet in ons midden, maar gelukkig ben je vandaag zo goed hersteld dat je hier weer bij ons bent. En daar zijn we allemaal heel blij mee.

Toch heb je besloten om je bestuursfunctie nu neer te leggen. En dat wil ik niet zo maar ongezegd laten.

Onze Stichting is in 2012 ontstaan uit de BEGO - de **B**ond van **Ex**-geïnterneerden en **G**erepatrieerden van **O**verzee, om organisatie van deze zeer arbeidsintensieve herdenkingen jaarlijks over te nemen. De BEGO kon zich dan vooral op het overleg met de overheid concentreren.

Ook de BEGO, opgericht in 1970, heeft begin deze eeuw bestuurlijk moeilijke tijden meegemaakt. Gelukkig namen jij en je onvolprezen zuster Freddie Cochius het heft in handen en brachten jullie nieuwe energie in de BEGO. Hoewel de stijgende leeftijd van de bestuursleden om verjonging riep. Jullie beiden waren dan ook erg enthousiast toen ik voorstelde de SHSJZ op te richten om samen met een jonge generatie enthousiaste nabestaanden, deze herdenking te blijven organiseren. En Marjet, jij bent, samen met Lies Harwig, in 2012 ook direct, naast je bestuursfunctie van de BEGO, in mijn bestuur togetreden, om de verbinding met de BEGO optimaal te houden en vooral om als geheugen van de geschiedenis van de Japanse zeetransporten te dienen. Je uitgebreide netwerk hielp ons snel om met al jullie relaties een nieuwe koers uit te zetten.

Lieve Marjet, woorden van dank voor al die jaren inzet schieten te kort, maar komen diep uit mijn hart, uit ons aller hart.

En om die dank enigszins te illustreren geef ik je graag hier ten overstaan van ons allemaal een boeket bloemen, en komen we binnenkort met het gehele bestuur naar Den Haag om gezellig met je te lunchen, want juist met elkaar samen aan de dis napraten, daar doen we je, denken we, het meeste plezier mee.

Lieve Marjet, dank je wel. Applaus!!

Hella en Michiel Dulfer

Tja, dames en heren, ik kan het niet laten.

Lieve Hella, waarde Michiel, dank jullie wel voor vier jaar gastvrijheid, steun, meedenken, inspiratie en vriendschap. Ik wil niet in herhalingen vallen, maar Michiel sta mij toe om

Hella nog een keer officieel te omhelzen en een bloemetje aan te bieden om onze dank aan jullie beiden te symboliseren.

dr. Kaori Maekawa

Tot slot wil ik u het volgende meedelen:

Bent u nabestaande, en weet u niet op welk *Hell Ship* uw opa, vader, broer, echtgenoot of vriend dat wil ik verwijzen naar mw. dr. Kaori Maekawa, medewerkster van het Bronbeekmuseum hier. Zij doet wetenschappelijk onderzoek naar de Japanse archieven die recent zijn vrijgekomen. In deze archieven zitten onder meer de registratie- of stamkaarten van hun krijgsgevangenen. Mw. Maekawa zit na deze herdenking in de hal van het museum om u te woord te staan en kan u met uw familiegegevens helpen de voor u zo belangrijke registratiekaart te achterhalen. Op deze kaarten staat het *Hell Ship* en de reisgegevens vermeld. Allemaal om ook uw familieverhaal completer te maken.

Défilé

Dames en heren, dan wil ik thans overgaan tot het défilé.

Mag ik Mw Hennis en de heer Punt, samen met Kolonel Dulfer en zijn vrouw, verzoeken het defilé te openen door bij deze lieve kinderen een bloem op te halen en deze te leggen bij het monument.

Dat mag vooraan maar ook bij een van de namen van de *Hell Ships* waarmee u als nabestaande verbonden bent. U mag daartoe het monument, heel voorzichtig inlopen en een bloem bij een van 182 scheepsnamen leggen.

Willen de genodigden dan per rij volgen.

Daarna verzoek ik u vriendelijk naar de Kumpulan terug te keren voor een heerlijke lunch en hopelijk hele gezellige reünie.

Ik dank u allen voor u komst en bijdrage.

Défilé.